

MAX STIRNER

DE ENIGE EN ZIJN EIGENDOM

MAX STIRNER | DE ENIGE EN ZIJN EIGENDOM

IN JE HANDEN LIGT DE NIEUWE VERTALING VAN EEN OUD – SOMMIGEN BEWEREN VERSLETEN – BOEK. TOEN *DE ENIGE EN ZIJN EIGENDOM* VERSCHEEN, LIET HET BOEK NIEMAND ONGEMOEID; IEDEREEN SPRAK ER ÓF SCHANDE ÓF LOF OVER. DE INHOUD VAN HET BOEK? EEN GENADELOZE JACHT OP ELKE IDEE DIE ONS OVERSTIJGT EN ZICHZELF ABSOLUTE OF GODDELIJKE PRETENTIES AANMEET. EEN GENADELOZE, MAAR VOORAL NIET AFLATENDE KLOPJACHT. WANT WAAR HET HUMANISME ZICH TEVREDEN STELT MET DE MOORD OP DE HEMELSE GODSFIGUUR, WIJST STIRNER ER ONS OP DAT DE GODSFIGUUR NU IN ÓNS DE WIJK HEEFT GENOMEN EN ONS IN HET LEKENGWAAD VAN 'DE MENS' DE LES BLIJFT SPELLEN. WANNEER WE MET VERBETENHEID, MAAR VAAK OOK MET FRIVOLITEIT EN LICHTVOETIGHEID DE ACHTERVOLGING BEËINDIGD HEBBEN, BLIJVEN WE ACHTER ALS ENIGEN MET HUN EIGENDOM: INDIVIDUEN DIE HET LEVEN GENIETEN VANUIT HET BEWUSTZIJN VAN HUN EIGENHEID. EEN HELE RESEM SPOKEN EN ILLUSIES LICHTER DUS, MAAR ALLESBEHALVE MET LEGE HANDEN.

